

## De Verlichting van Quakers tot Selfies.

In Utopia staat een koe in de wei van Logos  
waar de onttoverde denker zijn eigen gedachten eet  
te quaken

De eindeloos verbeterbare man  
vraagt zich in alle vrijheid af  
wat hij hier zit te mediteren  
gedisciplineerd wachtend op de onafwendbare terreur  
zoals de traditie wil

Op weg naar de geur van de witte roos  
loopt een kiezelpaadje  
waarop  
soms stil  
soms elegant  
soms kiezelend  
botsende stenen lopen

Vonkjes springen  
zoals vuurvliegjes in de nacht

Koenraad 24 feb 2018

Lezing SCFA